



Kaas neemt een vis mee naar boven. Voor Koos.
Dan kan Koos ook zien hoe mooi ze zijn.
'Dank je wel Kaas,' zegt Koos. 'Een vis! Lekker.'
Hij stopt de vis in zijn mond. 'Niet doen, Koos.' zegt Kaas.
'Een vis hoort in de zee en niet in je mond!'



Kaas en Koos genieten van de zon. En de zon geniet van Kaas en Koos. Maar wat is dat? 'Zie je dat Kaas?' zegt Koos.
'De zon is niet meer geel. De zon is nu rood.
Het lijkt wel een toverbal. Straks wordt hij nog groen. Of paars.
'Kom mee Kaas. We gaan de zon achterna.'